

ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ

Πληρώνουμε δώρα και τη νύφη...

Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ επιστολών του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Προέδρου του ΔΗΣΥ και η δημοσιοποίησή τους δεν αποτελεί καινούργια μέθοδο επικοινωνίας μεταξύ πολιτικών. Έχουν, όμως, ενδιαφέρον αμφότερες οι επιστολές σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και τα όσα διαβάζονται πίσω από τις γραμμές.

Πρώτο, από τις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου και εντεύθεν δεν διαφοροποιήθηκε δραματικά το σκηνικό που επέβαλε τη διαβίβαση εγγράφων των θέσεων του Προέδρου του ΔΗΣΥ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι προφανές πως ο κ. Αναστασιάδης επέλεξε αυτή την οδό για να θέσει διμερώς τα ζητήματα. Παράλληλα αμφότεροι, για διαφορετικούς λόγους, συμφώνησαν να δημοσιοποιήσουν τις επιστολές.

Δεύτερο, καθιερώνοντας ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το περιεχόμενο επαφών του με ξένους πρέσβεις. Τα όσα μετέφερε ήταν γνωστά στην κυβέρνηση καθώς ξένοι πρέσβεις και αξιωματικοί υποστηρίζουν όχι μόνο σε κατ' ιδίαν συναντήσεις αλλά και στα διάφορα κοσμικά σαλόνια ότι οι Ελληνοκύπριοι «καθυστερούν τη διαδικασία». Παράλληλα, στην επιστολή αποδίδει την άποψη που διατύπωσε στον ίδιο ο Ντάουνερ, οι πρέσβεις των ΗΠΑ και τριών Σκανδιναβικών κρατών που λειτουργούν συνήθως μαζί (πολλές φορές οι πρέσβεις Σουηδίας, Δανίας και Φινλανδίας κάνουν κοινές συναντήσεις με τρίτους) ως την κυρίαρχη θέση στο διεθνή χώρο. Δεν εκπροσωπούν οι προαναφερθέντες διπλωμάτες τη διεθνή κοινότητα, όπως παρουσιάζεται στην επιστολή.

Σημειώνεται ότι την ίδια άποψη με τους πιο πάνω πρέσβεις έχει και ο Βρετανός, τον οποίο ενδεχομένως να μην έχει προσφάτως συναντήσει ο ηγέτης του ΔΗΣΥ.

Τρίτο, όντως ξένοι διπλωμάτες αποδίδουν στην ε/κ πλευρά «κωλυσιεργία». Πολλοί ήταν εκείνοι στο εσωτερικό που υποστήριξαν ότι μετά τη δημοσίευσή τους «ο Κίπρος βρέθηκε σε απομόνωση» και πως χρειαζόταν να αναστραφεί το κλίμα και να εκλεγεί «Πρόεδρος λύσης». Οφειλούμε παρεμπιπτότως να αναφέρουμε πως να μην η διαχείριση του «όχι» τότε ήταν αναμικτή, φοβική και αμυντικογενής, ωστόσο, στην πορεία καταγράφθηκαν και θετικές εξελίξεις όπως ο κανονισμός για την Πράσινη Γραμμή (που μεταξύ άλλων απέριψε το απευθείας εμπόριο), η γνωστή αντιδράση μέχρι και η συμφωνία της 3ης Ιουλίου. «Πρόεδρος λύσης» εκλέγηκε και εδώ και δυο περίπου χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία διαπραγματεύσεων. Το ενδεχόμενο να επιτευχθεί συμφωνία δεν είναι ορατό και αυτό δεν είναι ευθύνη της ε/κ πλευράς. Είναι, όμως, ορατός ο κίνδυνος να φορτωθεί η ε/κ πλευρά την μη επίτευξη συμφωνίας. Κι αυτό είναι αποτέλεσμα της διαχείρισης που γίνεται. Γιατί δεν μπορεί ενώ προσφέρονται δώρα, να δίνονται διευκολύνσεις στη διαδικασία και στον διαπραγματευτή της αντίπερα όχθης, να φορτώνεται ο...χουβαρντάς τις αβαρίες και στο τέλος να σπίνεται στον τοίχο.

Τέταρτο, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ παρουσιάζεται υπέρ της συνέχισης των εντατικών διαπραγματεύσεων, ενδεχομένως για λόγους τακτικής καθώς δεν αναμένει κανείς ότι ενόψει ψευδοεκλογών η τουρκική πλευρά θα προβεί σε κινήσεις προς τα εμπρός. Την ίδια ώρα, το θέμα των εντατικών χρησιμοποιείται και από ξένους ως πίεση προς τη Λευκωσία που, όπως είπε ο Πρόεδρος, κακόβουλα κατηγορείται για κωλυσιεργία.

Του Κώστα Βενιζέλου



Επιστολές ως μέσο επικοινωνίας



Χώρα με δύο παράλληλους θεσμούς

Έγγραφο της Ευρωβουλής για την Κύπρο στη λογική των ίσων αποστάσεων

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εν εξελίξει διαδικασία των απευθείας διαπραγματεύσεων, παραθέτει στοιχεία, με τα οποία σε μεγάλο βαθμό εξισώνει την Κυπριακή Δημοκρατία και το κατοχικό καθεστώς. Υπό τον τίτλο «Πληροφοριακές σημειώσεις για τις συνομιλίες του Κυπριακού», της Διεύθυνσης Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («για εσωτερική χρήση»), το έγγραφο καταγράφει στοιχεία τόσο για τις ελεύθερες περιοχές όσο και για τα κατεχόμενα. Δεν εισέρχεται στη λογική να διαχωρίσει τις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία και τα κατεχόμενα, περιγράφοντας «με αντικειμενικότητα» δυο χωριστούς θεσμούς. Με «ουδετερότητα» και διατηρώντας σκοπίμως αποστάσεις, το έγγραφο αναφέρεται τόσο στις συνομιλίες για το Κυπριακό όσο και για όλες τις πτυχές της ζωής στην Κύπρο.

Στην ιστορική αναδρομή και σε ό,τι αφορά το 1974, το έγγραφο αναφέρει ότι το πραξικόπημα διενεργήθηκε από την Ελλάδα και ως απάντηση έγινε τουρκική στρατιωτική επέμβαση για να προστατεύσουν τους Τουρκοκύπριους, ελέγχοντας το 1/3 της χώρας. Επί τούτου παραπέμπει στο σύνταγμα του 1960 και στο «δικαίωμα επέμβασης».

Τα ΜΜΕ δεν θέλουν τη λύση, δυσκολεύουν τον Πρόεδρο ΔΗΚΟ - ΕΛΕΚ

• Για το ψευδοκράτος σημειώνει μεν πως αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία, ωστόσο, περιγράφει τους θεσμούς και τη δομή του, όπως πράττει με την Κυπριακή Δημοκρατία. Με τις διαδικασίες εκλογής, τη σύνθεση των κομμάτων, η λειτουργία των κομμάτων.

Σε ό,τι αφορά την οικονομία στα κατεχόμενα σημειώνει ότι εξαρτάται από την Τουρκία και καταγράφει προβλήματα, τα οποία είναι απόρροια και της απομόνωσης του τραπεζικού συστήματος.

Για τις απευθείας διαπραγματεύσεις αναφέρει ότι οι δυο πλευρές κατέθεσαν γειφυρωτικές προτάσεις για το κεφάλαιο Διακυβέρνησης αλλά δεν επιτεύχθηκε συμφωνία. Σημειώνεται πως η τουρκοκυπριακή πλευρά υποστηρίζει συνομοσπονδία (περιλαμβανομένων χωριστών δικαιωμάτων να υπογράψει διεθνείς συμφωνίες και έλεγχο του FIR).

Σημειώνεται ότι από την πορεία των διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθεί και η επανεκλογή του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ έναντι του εθνικιστή Εργουλου. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι ο ΟΗΕ βλέπει την εντατικοποίηση των συνομιλιών ως «μια σημαντική ευκαιρία για να επιτευχθεί μια αξιοσημείωτη βελτίωση στη συνεχιζόμενη διαδικασία στο νησί» καθώς και οι δύο ηγέτες των κοινότητων στην Κύπρο υποστηρίζουν τη διευθέτηση. Ωστόσο, σύμφωνα με κάποιους αναλυτές καμιά σημαντική συμφωνία δεν θα υπάρξει πριν από τις επερχόμενες τουρκοκυπριακές εκλογές τον



ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΚΑΤΑ ΑΝΑΓΚΗ

ΣΤΙΣ υποσημειώσεις του εγγράφου, που φέρει ημερομηνία 20.1.2010, αναφέρεται πως οι όποιες απόψεις εκφράζονται από τους συντάκτες του, δεν εκφράζουν κατά ανάγκη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυκλοφορεί, ωστόσο, με τη σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Απρίλη. Οι Τουρκοκύπριοι που ψήφισαν υπέρ του σχεδίου Ανάν κατά συνέπεια θα είναι λιγότερο θετικοί για μια διευθέτηση αυτή τη φορά. Ο Πρόεδρος Χριστόφιας αντιμετωπίζει επίσης ένα κοινό που απέρριψε το σχέδιο Ανάν το 2004, και επιπρόσθετα σπριζείται σε κυβερνητική συνεργασία με τα μη φιλικά στην επαναπροσέγγιση κόμματα, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ (σημείωση: γράφτηκε πριν την αποχώρηση της ΕΔΕΚ). Οι εντάσεις μεταξύ ΔΗΚΟ και ΑΚΕΛ έχουν εντατικοποιηθεί από τα μέσα του 2009, κάτι που καθιστά τη συνεργασία πιο περίπλοκη. Επιπρόσθετα, ένα μεγάλο τμήμα των ελληνοκυπριακών μέσων ενημέρωσης γενικά δεν υποστηρίζει μια διευθέτηση, κάτι που κάνει την ειρηνευτική διαδικασία να φαίνεται πιο απομακρυσμένη.

«Τουρκική επιρροή στη βόρεια Κύπρο»

ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ, υπό τον υπότιτλο τουρκική επιρροή στη βόρεια Κύπρο, σημειώνονται τα εξής στοιχεία, τα οποία παραλείπουν το μείζον. Ότι η επιρροή, που εν πολλοίς είναι έλεγχος, είναι αποτέλεσμα της κατοχικής τμήματος του νησιού από την Τουρκία. Το έγγραφο αναφέρει στο σημείο αυτό:

«Στα τέλη του 2007 κάπου 789.300 Κύπριοι ζούσαν στο νότιο τμήμα της Κύπρου και κάπου 88.900 Τουρκοκύπριοι συνολικά 160.000 Τούρκοι έπαιναν στο βόρειο τμήμα, σύμφωνα με την Κυπριακή Δημοκρατία (η τουρκοκυπριακή διοίκηση υποστηρίζει ότι ήταν 256.644 άτομα στο σύνολό τους την ίδια περίοδο). Κάπου 35 με 40 χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες υπολογίζεται ότι βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Σύμφωνα με τη Συνθήκη Εγγυήσεως του 1959, η οποία τεχνικά υφίσταται ακόμα, η Τουρκία έχει δικαίωμα για μόνο 650 στρατιώτες και η Ελλάδα 950 στρατιώτες. Στην ελληνοκυπριακή πλευρά υπάρχουν γύρω στα 10 χιλιάδες μέλη της Εθνικής Φρουράς και 60 χιλιάδες έφεδροι.

Όπως υποστηρίζεται πιο πάνω, η τουρκική επιρροή στην πολιτική ζωή στη βόρεια Κύπρο είναι εκτενής. Η Τουρκία έχει σταδιακά μετατραπεί στον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της «ΤΔΒΚ» από το 1974, και ακόμα περισσότερο μετά το 1994 όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε πως τα φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά για εξαγωγές σε χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να εκδίδονται από την Κυπριακή Δημοκρατία έχουν εξαναγκάσει όλες τις εξαγωγές να διέρχονται μέσω Τουρκίας, προσθέτοντας στο κόστος. Ο Κανονισμός για την Πράσινη Γραμμή από τον Αύγουστο του 2004 επιτρέπει στο τουρκοκυπριακό εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο να εκδίδει φυτοϋγειονομικά και άλλα πιστοποιητικά για την πώληση μικρής έκτασης προϊόντων προς το νότο. Οι Ελληνοκύπριοι υποστηρίζουν ότι αυτή θα πρέπει να είναι η βασική οδός εξαγωγών από τη βόρεια Κύπρο, καθώς η απομόνωσή της είναι προσωπική επιλογή, και είναι της άποψής ότι επιτρέπει να μην επηρεάζονται απευθείας οι επενδύσεις μεταξύ «ΤΔΒΚ» και ΕΕ σημαίνει αναγνώριση της «ΤΔΒΚ» ως νόμιμο κράτος. Εναπόκειται στον κανονισμό της ΕΕ για απευθείας εμπόριο, που προτάθηκε τον Ιούλιο του 2004 και ο οποίος θα επιτρέπει εξαγωγές προϊόντων απευθείας προς χώρες της ΕΕ μέσω του επί του παρόντος μη αναγνωρισμένου λιμανιού της Αμμοχώστου. Οι Τούρκοι από πλευράς τους δηλώνουν ότι το άνοιγμα των αεροδρομίων και λιμανιών για αεροσκάφη και πλοία της νότιας Κύπρου προϋποθέτει την άρση του εμπορικού εμπόργου της βόρειας Κύπρου».

Εμπόδια θέτουν οι Ε/κ

Εμπόδια θέτουν οι Ε/κ

Advertisement for OEB 50 years and Investors In People. Includes logos for OEB and Investors In People, and text about a competition for the implementation of the Montevideo Investors In People model in Cypriot companies.

Advertisement for the Bank of Cyprus Cultural Foundation. Features the painting 'Guernica' by Pablo Picasso and promotes a series of events on 11/02/2010 and 21/03/2010.